

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	D. de Joode scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl L.A. van Maaren A. van der Meijden A. Ruitenburg jeugdouderling M.J. van Zante
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin A.J. Hobo
DIAKENEN	J.W. Boogert A.J.W. Boote W.M.H. Slingerland A.G. van Zante
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis H. Vervoorn
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
KINDEROPPAS	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

God houdt de herinnering levend

Hij heeft voor Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, de HEERE is genadig en barmhartig.
Psalm 111:4

Hoe weten we van Gods daden af? Ten diepste is het God Zelf die ervoor zorgt dat zijn daden niet in de vergetelheid raken. God houdt de herinnering levend door boodschappers van goede tijding de wereld in te zenden. Van zondag tot zondag doet Hij zijn kerk samenkomen rond Woord en sacramenten en legt getuigenis af van zijn liefde en trouw om ons heilzame kennis te geven van wat Hij gedaan heeft tot onze verlossing. In vers 5 zien we God die de zijnen spijs geeft. We denken dan aan de woestijnreis van de kinderen Israëls. Ze werden dagelijks begenadigd, met manna, hemelbrood, verzadigd. Maar we mogen ook, juist met dankdag, denken aan de dagelijkse zorg van de Heere, die inhoudt dat Hij voedsel en kleding geeft. In het geloof proeven we de onverdiende gunst in ons dagelijks eten, maar bovenal ook in de maaltijd van het Woord van God, dat een voedzame spijs is voor de ziel.

Bij brood alleen zal de mens niet leven, maar bij alle Woord dat uit de mond van de Heere uitgaat. En deelnemend aan het avondmaal mag u het in verwondering beseffen dat de Heere u spijs geeft, omdat Hij niet wil dat u onderweg zou bezwijken, maar integendeel dat u gesterkt de loopbaan zult lopen en eenmaal binnengaan in het hemels Koninkrijk. Waarom is God zo goed voor slechte mensen? Omdat Hij gedenkt aan zijn verbond, waarin Hij zegt: "Ik ben de Heere, uw God. Ik zorg voor u". Deze trouwbelofte staat eeuwig overeind. "Groot is Uw trouw, o Heer".

Lezen: Psalm 111: 4 – 8 | Jesaja 54: 7 – 10
Uit: Bijbels dagboek "Elke dag een psalm"

KERKDIENSTEN

Woensdag 6 november 2024 | Dankdag

10:45 uur: Ds. Luteijn, Vuren | Schooldienst in de Geref. kerk

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom

1^e collecte: Red een kind

Gezamenlijk diaconaal project voor hulp aan kinderen in armoede

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Dankdagcollecte

Zondag 10 november 2024

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom | Viering Heilig Avondmaal

15:00 uur: Ds. Luteijn, Vuren | Viering Heilig Avondmaal in WZCA

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom | Dankzegging Heilig Avondmaal

Avondm. coll.: Mercy Ships

Door vrijwilligers bemande ziekenhuisschepen varen naar de armste landen om medische zorg te bieden

1^e collecte: Diaconie

Voor plaatselijke diaconale doeleinden

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 17 november 2024

10:00 uur: Ds. J. van Dijk, Zeist

16:30 uur: Ds. W.M. Roseboom | Themadienst

1^e collecte: PKN kerk in actie

Pastoraat met het oog op de laatste levensfase

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 21 november 2024

15:00 uur: Ds. W.M. Roseboom

Dienst in Woon- en zorgcentrum Avondlicht

Zondag 24 november 2024 | Eeuwigheidszondag

10:00 uur: Ds. J.E. de Groot, Ede

18:30 uur: Ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Diaconie
Voor plaatselijke diaconale doeleinden
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

10 nov: Daniël 6 Daniël in de leeuwenkuil
Lied 331: 1, 2, en 4
17 nov: Daniël 7: 1 – 14 Wachten op de Redder
24 nov: Daniël 12: 1 – 4
Openb. 21: 1 – 7 Wachten op de grote toekomst

Kinderoppas:

10 nov: Femke en Elise
17 nov: Marleen en Vera
24 nov: Leontien en Motiënna

Schoonmaakrooster

4 t/m 8 nov: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en
Netty Pippel
11 t/m 15 nov: Jolisa van Zante en Arissa Wigmans
18 t/m 22 nov: Nel van der Linden en Rika van Brakel

OMZIEN NAAR ELKAAR

Zorgen

Peter van de Minkelis (Rijshoutstraat, Sliedrecht) verblijft een aantal weken in Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg (Pietersbergseweg, 6862 BT Oosterbeek). Dat hij daar een goede plaats heeft om op Adem te komen. En dat de Here zijn hele gezin blijft omringen na het verlies van Mieke.

Neeltje de Wit-Veenstra (Willem-Alexanderstraat) verbleef enige tijd in het ziekenhuis en is voor verder herstel in verpleeghuis Waerthove (Kerkbuurt, 3361 BM Sliedrecht). Haar ziekte zal blijven, maar we hopen dat ze terug kan keren in Herwijnen. We leggen het in Gods handen.

Dirkje de Fockert is verhuisd naar de Perengarde. Moeilijk om de uiteindelijke stap te maken, maar een goede plaats om te zijn. We wensen ook Rien Maasland (Boutlaan) en Dirkje's familie kracht en volharding uit Gods onuitputtelijke bron toe in deze moeitevolle jaren.

De ene dag weer wat beter, een volgende dag weer achteruit. Onzekerheid over wat er in het lichaam gaande is. Het speelt bij verschillende gemeenteleden. We denken eveneens aan gemeenteleden die toelevan naar operaties en ingrepen en aan allen die leven in zorgen over henzelf of geliefden. Dat de Here zich in ons leven mee laat voeren.

Verlies

Groot verdriet in families van onze dorpsgemeenschap en bij onze Herwijense zuster gemeente. Het roept ook herinneringen op aan wonden die zijn geslagen in families binnen onze gemeente. We bidden met hen:

“U weet hoe ver het licht kan zijn.

Heer, blijf heel dichtbij”

(Kyrie, Sela)

Bedankje

Wij willen dominee Roseboom en alle andere betrokkenen bedanken voor de mooie doopdienst op 13 oktober.

Daarnaast genieten wij nog steeds na van de grote hoeveelheid felicitaties die we hebben ontvangen voor de geboorte en doop van Jona. Al met al, heel veel om dankbaar voor te zijn!

Warme groet, Niels, Anniek, Tieme en Jona Koppejan.

Zij die elders verblijven

We denken ook aan hen die om uiteenlopende redenen elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem

Mw. C. van der Wal van Maren
Oranjehof 64
Huis ter Leede
4141 GC Leerdam



Bloemengroet

De bloemengroet is de afgelopen weken bezorgd bij:

Mw. Van Arkel Zworrelstraat
Daniël en Sanne Vlierhof

Rick de Joode
Fam. De Groot
Dhr. De Jong

Vervoornlaan
Laarweg
Waaldijk
40-jarig huwelijksjubileum

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.



Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.



Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje



Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

UIT DE GEMEENTE

Bij de diensten

6 november Dankdag

In de week van voorbereiding op het Avondmaal vieren we Dankdag.

We spreken dankbaarheid uit voor wie God is, wat Hij doet en geeft en wat zal komen naar Zijn belofte. Een mooie koppeling met het Avondmaal heb ik gevonden in Psalm 103. De catechisanten worden op deze avond niet op catechisatie, maar in de kerk verwacht. We hebben op de laatste avond met de 12-16 groepen aan een danklied gewerkt en dat gaan we met de gemeente proberen te zingen.

Dankdagcollecte

Afhankelijk van het moment dat u dit leest, is of was het woensdag 6 november Dankdag. Een moment om extra stil te staan bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn. Als we dat doen, beseffen we voor hoeveel dingen dat is.

Op Dankdag kunnen we iets van die dankbaarheid tot uitdrukking laten komen in een gift aan de kerk. We houden/hielden in de avonddienst de Dankdagcollecte. Als u graag iets wilt geven, kan dat op verschillende manieren: via de collecte, via de zakjes die zijn uitgereikt, via internetbankieren, of door een gift aan iemand mee te geven. Het kan ook via de QR-code die u hieronder aantreft.



Handmatig een gift overmaken kan via:
NL42 RABO 03280 00 531
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen,
Ovv Dankdagcollecte

Van harte bij u aanbevolen.

10 november Avondmaal

Het is de laatste Avondmaalsviering van het kerkelijk jaar en met deze viering richten we ons daarom nadrukkelijk op Gods nieuwe wereld. Dit jaar hebben we telkens geluisterd naar een gedeelte uit de Handelingen van de Heilige Geest door de Apostelen. Zondagmorgen sluiten we het af met de schipbreuk van Paulus (Handelingen 27) en de verkondiging van het Koninkrijk tijdens Paulus' gevangenschap in Rome (Handelingen 28). Voor de mensen met een goed geheugen: Enkele jaren terug heb ik al gepreekt over de schipbreuk. Het gedeelte is echter zo'n climax bij het Avondmaal in Handelingen dat het zonde zou zijn om het daarom nu te laten liggen.

Het doel voor de avondmaalcollecte is de organisatie Mercy Ships.

Mercy Ships vaart met door vrijwilligers bemande ziekenhuisschepen naar de armste landen om medische zorg te bieden. Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma's en training & voorlichting. Denk bij de medische programma's aan chirurgische operatie, tandheelkunde en oogoperaties.

Mercy Ships streeft ernaar het voorbeeld van Jezus te volgen, en hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.

Kijk voor verder informatie op www.mercyships.nl

Van harte bij u/jullie aanbevolen, ook in gebed.

17 november Themadienst

Mooi om hier vol verwachting naar uit te zien. U treft hier een uitnodiging aan.

Vol verwachting ... klopt ons hart. Waar kijken we naar uit? De Sint? Het Kerstfeest? De wederkomst? En als we ergens naar uitkijken, bereiden we ons dan voor?

De themadienst-commissie heeft zich in ieder geval voorbereid op de komende themadienst. Wees welkom om samen na te denken over het vol verwachting uitkijken naar ...



Zondag 17 november 2024, om 16.30 uur.

Na de dienst is er weer koffie/thee of fris met wat lekkers erbij. Tot dan?!

24 november Eeuwigheidszondag

Op deze zondag zien we uit naar de terugkomst van Jezus Christus. En wij gedenken in de avonddienst in het bijzonder hen die in het afgelopen jaar in Christus zijn ontslapen. We mogen geloven dat ze met de terugkomst met Hem zullen opstaan. We hopen op een troostvolle ontmoeting met elkaar. De namen van hen die we voor Gods aangezicht gedenken, kunt u hieronder kerkblad lezen.

De laatste avonddienst van de maand leren we in deze periode uit het boek Job. We zijn bij Job 3 aangekomen, maar daar kunnen we beter een andere keer mee verder gaan. We maken een sprong op deze avond naar Job 19. 'Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan' (Job 19:25).

Eeuwigheidszondag

Psalm 90 zegt: 'Wij vliegen daarheen'. En inderdaad, op zondag 24 november is het alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2024. De zondag erna begint de Adventstijd, op weg naar Kerst.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we ook wel 'Eeuwigheidszondag'. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Redder, Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw'. In de avonddienst van zondag 24 november (18.30 uur) worden de namen genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we de namen noemen van hen van wie het overlijden officieel is gemeld aan de kerkenraad. De nabestaanden worden uitgenodigd de dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Hierbij maken we de namen bekend.

Overleden op:		in de leeftijd van
01-02-2024	Cornelia Alida van Velzen	93 jaar
20-05-2024	Adrie van Boggelen-Pippel	96 jaar
26-06-2024	Jannemieke Pieternella vd Minkelis-Batenburg	48 jaar
08-07-2024	Areke van Maaren-Murraij	78 jaar
12-07-2024	Hendrik van der Meijden	87 jaar
13-07-2024	Cornelis Vos	89 jaar

Hoe lees je Bijbel: Geestspraak

Lang waren in orthodoxe gemeenten veel zaken vanzelfsprekend en nam men aan dat deze zaken overeenkomstig Gods Woord waren. Tegenwoordig is die vanzelfsprekendheid bijna nergens meer het geval. Er worden allerlei vragen gesteld waarom de dingen zo gaan zoals ze gaan en hoe we met de Bijbel om moeten gaan. En dat is ook goed, want het is altijd belangrijk om te onderzoeken of we als christelijke gemeente wel leven naar de bedoeling van de Schrijver van de Bijbel. Professor Henk van den Belt, ons in Herwijnen wel bekend, heeft een mooi boek over geschreven over het lezen van de Bijbel in onze tijd: Geestspraak, hoe we de Bijbel kunnen verstaan. Hij gaat in op actuele gespreksonderwerpen die ook in onze gemeente regelmatig aan de orde komen. Denk aan geweld in de Bijbel, vrouwen als ambtsdrager of letterlijke lezing van Bijbelse verhalen. Dit jaar wil ik daarom een paar avonden enkele hoofdstukken uit dit boek bespreken. Voordat we als gemeente overgaan tot deze hele concrete zaken is het goed om ons eerst te verdiepen hoe we nu de Bijbel kunnen lezen en gebruiken in het gemeentelven. Dat zal in de eerste avond centraal staan. Wanneer u hier belangstelling voor heeft, noteer dan alvast dinsdag

3 december om 20:15 uur in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum. Als u zich even bij mij opgeeft voor 26 november, kan ik wat leesmateriaal toezenden.

Catechese: Follow Me (12-16)

Op 6 november zijn alle catechisanten welkom in de kerk voor de Dankdagdienst. Op 13, 20 en 27 november zijn er weer gewone avonden om 19:00 uur. Gelukkig is Rudi weer in ons midden als gespreksleider.

Catechese: Follow Up (16+)

De groep is welkom in de Dankdagdienst van onze gemeenten, op 13, 20 en 27 november treffen we elkaar weer in de jeugdzal van de Gereformeerde Kerk om 20:00 uur.

Generatie Y-gespreksgroep (20-40 jaar)

Dinsdagavond 26 november om 20:00 uur spreken we met elkaar in de Tuinkamer verder over te manieren om Bijbel te lezen. Welkom!

Bijbelgesprekskring

Op 19 november om 10:00 uur gaan we verder met hoofdstuk 3 uit Randfiguren. Graag de pagina's over Rachab van blz. 26 t/m 30 lezen. We lezen Jozua 2.

Ds. Wilhelm Roseboom

Uitvoering beleidsplan

De kerkenraad pakt van tijd tot tijd een aantal zaken op, die zijn benoemd in het nieuwe Beleidsplan. Zo informeerden we u al over onder meer de koppeling van het aanvangslied met het lied van de zondagsschool, over collecteren in de dienst, over de manier van verkiezing van ambtsdragers, over het bijwonen van de Avondmaalsviering door de kinderen van de zondagsschool, over aandacht voor huwelijksjubilea van 12,5 jaar.

De kerkenraad heeft nu nagedacht over de vraag of we ook in de (avond)dienst van dankzegging op de viering van het **Heilig Avondmaal**, de gelegenheid gaan bieden het Avondmaal zelf te vieren. Dit voor mensen die 's ochtends verhinderd zijn, bijvoorbeeld omdat ze in de zorg werken. De kerkenraad heeft bij een aantal mensen navraag gedaan. De conclusie is dat de behoefte niet groot is. Daarom is besloten de viering te houden zoals die nu is, dus alleen in de ochtenddienst.

Mensen die 's morgen verhinderd zijn, zijn overigens 's middags van harte welkom deel te nemen aan de voortgezette Avondmaalsviering in woon- en zorgcentrum Avondlicht. Die dienst begint steeds om 15.00 uur en wordt afwisselend geleid door een voorganger van de Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk.

Beheer collectebonnen

Rudi van Zante beheert de collectebonnen. U kunt ze bestellen op de gebruikelijke manieren, onder meer via een formulier op de website, of via de speciale bus in het voorportaal van de kerk.

Oud papier verzamelen in banendozen

Op het terrein van de Kringloopkas staat een grote ijzeren container, waar papier en karton ingeleverd kunnen worden. Wie voor dat doel thuis papier apart wil houden en het handig vindt daarvoor dozen te gebruiken, kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57) banendozen ophalen. De openingsuren zijn woensdagmiddag en zaterdagochtend. Als de dozen vol zijn, kunnen ze bij de kas worden geruild voor nieuwe dozen.

Jarigen

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
23-11	G. van der Vliet-Heijnen	89	Zworrelstraat
28-11	J.E. van Arendonk-van Maren	85	Achterweg
28-11	F.C. van Os	91	Dutry van Haftenstraat Haften

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen.

Samenvatting van de nieuwsbrief van oktober 2024 van Herman, Anneloes, Ralf en Julia Meijer

We nemen je via deze nieuwsbrief graag mee in onze eerste weken in Costa Rica. Ook blikken we terug op onze uitzenddienst en op onze reis naar Costa Rica.

Terugblik uitzenddienst

Na een fijne zomer in Nederland waarin we veel familie en vrienden hebben gezien, vindt op 1 september de uitzenddienst in de Hervormde Gemeente van Herwijnen plaats. We kijken terug op een prachtige dienst waarin Herman ook werd bevestigd tot predikant met een bijzondere opdracht. Dominee Roseboom preekte over Jesaja 55 vers 1-13. God is degene die Zijn Woord de wereld inzendt. Zijn gemeente mag en



moet met dat Woord de wereld in. In het geloof en vertrouwen dat God Zijn Woord terug laat komen. Ons onderdeel weten van Zijn Kringloop van het Woord is bemoedigend!

Op 17 september stapten we 's morgens vroeg in de auto op weg naar Schiphol. Uiteindelijk kwamen we na een lange, maar verder voorspoedige reis aan in San Jose. De warme en klamme lucht kwam ons al tegemoet toen we uit het vliegtuig stapten. We werden opgewacht door John Lindhout (regiocoördinator GZB), Ivan Oreamuno, (rector ESEPA) en Juan Carlos Morales (medewerker Iglesia al Servicio ESEPA). Na een rit door het drukke en regenachtige San José kwamen we aan in ons tijdelijk huis. We werden hartelijk ontvangen door de verhuurders, die boven ons wonen, en ook waren er wat boodschappen gedaan door John.

Ons leven in Costa Rica



Terwijl we deze nieuwsbrief schrijven, zijn we al bijna vier weken in Costa Rica. We hebben kennis gemaakt bij ons toekomstig werk: seminarie ESEPA en Fundación Génesis. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in het aanvragen van ons werkvisum en hebben we een auto gekocht.

Langs de kant van de weg zien we kleine sloppenwijken en bedelaars.

Ook uit de verhalen is het ons inmiddels wel duidelijk geworden dat er grote diaconale nood is in dit land en een grote roeping voor kerken. We hopen daar de komende jaren een klein steentje aan bij te mogen dragen.

Inmiddels is Ralf gestart met school, een grote stap voor ons allemaal. Ralf en Julia gaan naar de 'preschool' en kinderopvang op hetzelfde terrein als onze taalschool.

Voor ons breekt er ook een leuke en spannende tijd aan; we gaan Spaans leren! We starten met een zesweekse intensieve cursus, waarna we in het nieuwe jaar aansluiten bij een taal cursus die zal duren totdat we de taal goed onder de knie hebben, maar we hopen binnen een jaar toch wel zover te zijn.



De afgelopen weken, en misschien wel maanden, voelen vreemd aan. We kijken uit naar het moment dat we als gezin weer een fijn nieuw ritme hebben gevonden en dat we ons thuis gaan voelen in het land dat nu nog vreemd is. Maar als we iets geleerd hebben in de afgelopen jaren, is het wel dat we ons gedragen weten door onze hemelse Vader. Hij is erbij. Ook weten we ons gedragen door de betrokkenheid bij de uitzending. We willen je danken voor jouw gebed, steun, kaarten, brieven en cadeautjes. Overweldigend en heel bijzonder om mee te maken. Bedankt!

Dank en gebedspunten



- Wil je danken voor de goede reis die we hebben gehad. Dank ook dat onze spullen per container al zijn aangekomen!
- Bid je met ons mee voor de taallessen die zijn gestart. Het is intensief en niet gemakkelijk. Bid voor wijsheid en doorzettingsvermogen.
- Wil je bidden voor de kinderen die naar de opvang en school gaan. Voor hen is het spannend om in een nieuwe omgeving te komen.

VERANTWOORDING

Collecten

13 okt	1 ^e collecte	€	96,50	Diaconie
	2 ^e collecte	€	90,10	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	98,40	Pastoraat en prediking
20 okt	1 ^e collecte	€	115,10	Project 1027 GZB
	2 ^e collecte	€	101,60	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	108,50	Pastoraat en prediking
27 okt	1 ^e collecte	€	105,70	Evangelisatie comm.
	2 ^e collecte	€	88,20	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	89,35	Onderhoudsfonds

Ontvangen via:

De bank in oktober voor collecten diaconie € 50,00

Ouderling Lenard van Maaren € 10,00 + € 14,00 aan collectebonnen voor de kerk

De kringloopkas € 20,00 voor de actie voedselbank

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

ACTIVITEITEN

Dorcas Voedselactie 2024: Pak honger en armoede aan!

Honger. Weet u hoe dat voelt? Eén op de tien mensen in de wereld heeft door nood en extreme armoede te weinig gezond voedsel. Honger maakt hen ziek, put hen uit. Elke dag staat in het teken van die ene vraag: hoe komen we aan eten? Armoede laat geen ruimte voor leren en ontwikkelen. Het ontnemt mensen een eerlijke kans.

In actie

Samen komen we in actie! Met duizenden vrijwilligers en supporters pakken we armoede en honger wereldwijd aan. Met de Dorcas Voedselactie zetten we ons in voor mensen die dagelijks gezond voedsel moeten missen. Onze lokale collega's kennen de mensen die dit het allermeest nodig hebben. Met uw steun geven we hen een pakkend pakket. Een pakket dat niet alleen de honger vandaag, maar ook de armoede op lange termijn aanpakt.

U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door te geven via www.dorcas.nl/voedsel of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie.

Over Dorcas

Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en ontwikkelingsamenwerking die zich inzet voor mensen in nood. Wij werken in veertien landen in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Bij een ramp of crisis wordt noodhulp verleend en wordt er bijgedragen aan wederopbouw. Daarnaast investeren wij in structurele oplossingen om armoede en uitsluiting tegen te gaan.

Dorcas Voedselactie wordt gehouden van 3 tot en met 10 november 2024. Kijk voor meer informatie op dorcas.nl/voedselactie.

Alvast hartelijk bedankt, Dorcas werkgroep Herwijnen:

Henk en Corrie van Wijgerden, Volker Wytzes, William Arendonk en Winy van Wijk

Online-draaiavond in en vanuit het dorps huis; óók live te volgen!

Op vrijdag 8 november hopen we weer de online-draaiavond te houden. Aanvang 19.00 uur in dorps huis de Poort.

De draaiavond wordt uitgezonden, via het YouTube-kanaal van de kerk. Zie www.hervormdherwijnen.nl

U kunt net als vorig jaar ook zelf aanwezig zijn in het dorps huis, om daar de draaiavond live te volgen.

In de pauzes draaien we met de aanwezigen in het dorps huis enkele

ronden met de kleine lootjes. Die kunt u ter plekke in de zaal kopen. Ook na afloop van de online draai-avond draaien we een aantal rondes met de kleine lootjes. Uiteraard met mooie prijzen.

Iedereen die naar het dorps huis komt, krijgt gratis een kop koffie met cake. Wie een lot (van 50 euro) voor de online draai-avond heeft én naar het dorps huis komt, krijgt ook een bon voor een gratis consumptie en doet mee met een extra verloting aan het einde van de avond. Voorwaarde voor het laatste is wel, dat u bij die trekking aanwezig bent.

De prijzen die u vrijdagavond wint tijdens de tussendoor-verloting met de kleine lootjes in de zaal, krijgt u 's avonds gelijk mee.

De prijzen die u wint via de grote oranje en groene loten die vooraf zijn verkocht (á 50 euro) kunt u zaterdag 9 november ophalen bij de Kringloop-kas, tussen 9.00 en 12.00 uur (Achterweg 57).

Dus:

Vrijdagavond 8 november, 19.00 uur: online draai-avond;

Te volgen via YouTube-kanaal kerk; en live in dorps huis de Poort;

In de pauzes en na afloop: Rad van Avontuur met kleine lootjes. Voor vragen: Dyke de Joode (dykedejoode@gmail.com of 06 – 33752315, ook WhatsApp).

Alpha Herwijnen

We hopen in januari een interkerkelijke alpha cursus te geven in Herwijnen. Willen jullie mee helpen? Dat kan op verschillende manieren:

Gebed

We zijn inmiddels druk met de voorbereidingen voor deze cursus. Dit werk kunnen we niet doen zonder de zegen van God. Bid u met ons mee?

Als u het fijn vindt om aan te sluiten bij een gebedsmoment dan bent u van harte welkom. Elke week komen we samen om te bidden voor het werk van alpha in Herwijnen.

Woensdag 20 november 19:00-19:45 uur bij Kees de Jong, Boutlaan 4. (6 nov is dankdag)

Donderdag 14 en 28 november 18:45-19:30 uur bij Wilma van Noord, Pieterswaard 15.



Uitnodigen mensen

Weet jij iemand in jouw omgeving die (beter) kennis wil maken met het christelijk geloof? Nodig hem/haar uit voor de alpha cursus! Je kunt mensen ook uitnodigen met een flyer. Deze flyers liggen achter in de kerk.

De cursus is 10 weken op donderdag en start 9 januari van 18:30 – 21:30 uur. We beginnen de avond met een maaltijd.

Koken

Voor de maaltijd zijn we op zoek naar mensen die willen koken voor de alpha groep.

Geef je op bij Wilma van Noord 06-39453410 of mail naar alphaherwijnen@gmail.com

Hartelijke groet,

Wilma van Noord, Wilfred de Bruijn, Kees de Jong en Corine Baggerman

Aankondiging kerstroute



Beleef het kerstverhaal alsof je erbij bent! Op zaterdag 14 december zal de kerstroute 'licht voor de dorpen' plaatsvinden in Hellowou. Onder leiding van een herder, reizen bezoekers langs verschillende scènes van het kerstverhaal.

Kaartjes kosten € 5,00 per stuk en zijn beschikbaar op www.lichtvoordedorpen.nl Honderden lichtjes brengen je van Nazareth naar Bethlehem. Ga je mee op zoek naar het Koningskind?

De kerstroute wordt georganiseerd door Haaften, Hellowou, Herwijnen en Tuil.

Kerstactie 2024

Al enkele jaren houden we met de beide kerken uit Herwijnen een kerstactie. We geven huis-aan-huis de bewoners een kleine attentie en een uitnodiging voor de kerstvieringen en diensten met oud- en nieuwjaar. Deze actie wordt enorm gewaardeerd.

Het thema dit jaar is *'The King is Born'*.

In november zullen we de vrijwilligers die vorig jaar geholpen hebben met

het bezorgen van de attentie persoonlijk benaderen of ze dit jaar ook weer hun medewerking willen geven. We hopen op jullie medewerking.

Wil je ook helpen een kerstattentie rond te brengen dan kun je je opgeven door een mail te sturen naar evangelisatie@gkherwijnen.nl

Alvast hartelijk dank voor je hulp!
Evangelisatiewerkgroep Herwijnen

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

Onlangs kwam Boaz' lievelingsoom op bezoek. Deze oom gelooft niet in God en dat is voor Boaz niet te geloven. Hij had zich plechtig voorgenomen de oom te vertellen over het bestaan van God. Op zondagmorgen waren we klaar met het ontbijt. Ons gezin zat klaar om naar de kerk te gaan, de oom stond in de startblokken om ergens wat flessen bio-ethanol voor de kachel op te halen. De kerk is op zondagmorgen blijkbaar niet de enige aanbieder van energie.

Uit het niets begon Boaz: "De Here God bestaat wel". "O ja, waar is Hij dan?", vroeg de oom. "In de lucht", ging Boaz verder. Oom reageerde uitdagend: "Nou, ik zie Hem niet hoor". "Nee, jij ziet Hem niet, maar Hij ziet jóu wel", vervolgde onze oudste. "Nico ter Linden had het niet mooier kunnen zeggen", zei de oom met een bewonderende lach. 's Avonds blikte Boaz nog eens tevreden terug op zijn missionaire werk: "Nu weet hij ten minste dat de Here God wél bestaat".

We kunnen om verschillende redenen geen zicht op God hebben. Of soms zelfs helemaal geen hand voor ogen zien wanneer het donker is geworden in het leven. Hoe kan dat momenteel spelen bij u en bij families in ons dorp. "Jij ziet Hem niet, maar Hij ziet jou wel". Psalm 139 klinkt er als voorzichtig houvast in door: "Heer die mij ziet, zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij [...] Wat mij ten diepste houdt bewegen, 't ligt alles open voor uw ogen".

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Vrijdag 8 nov	19.00 uur	Draaiavond online & in de Poort
Dinsdag 19 nov	10.00 uur	Bijbelgesprekkring
Dinsdag 3 dec	20.15 uur	Hoe lees je Bijbel – grote zaal KC

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 25 november 2024 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

16 dec.	voor 3 weken
6 jan. 2025	voor 3 weken
27 jan	voor 3 weken
17 feb	voor 3 weken
10 mrt	voor 3 weken

KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENTST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
 - ♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
 - ♦ Een bedrag overmaken via de bank.
 - ♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
- <https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25

KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31

**PASTORAAT EN
PREDIKING** Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34

WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00